



Havenmeester Piet Olyerhoek: „Het gaat gelukkig weer beter.”

FOTO • HENK BOUWMAN

Pechvogel Piet viel met z'n neus op de stoeprand

Havenmeester Piet Olyerhoek (62) heeft geen zin om een klaagverhaal op te hangen. Maar hij heeft het deze zomer wel behoorlijk voor zijn kiezen gekregen. Niet met de watersporters in Roelofarendsveen, maar letterlijk. Zo'n zes weken geleden is hij na het nuttigen van 'ja, misschien was het wel water' van zijn fiets gevallen en met zijn snufferd op een stoeprand terechtgekomen. „Ik dacht eerst dat mijn vrouw me sneed. Maar dat kon niet omdat ze ver voor me uit fietste. Pats, daar ging ik. Zo'n stoeprand is hard, hoor. Die moeten ze toch wat zachter maken in de toekomst. Ik had mijn kaak op twee plaatsen gebroken en ook mijn jukbeen en mijn neus. Kijk maar, in mijn neus zit nu nog zo'n raar kinkie.”

„Ik ben de dag na het ongeval naar de dokter gegaan. Hij zei dat het wel meeviel en dat er niks aan de hand was. En toen ben ik weer gaan werken. Maar het deed behoorlijk pijn.”

„We hebben hem naar het ziekenhuis moeten slaan”, zegt de directeur van de jachthaven in Roelofarendsveen, die samen met Piet op het schip de Deinemyd een pilsje zit te drinken.

„Ze hebben me daar geopereerd”, zegt Piet. „En het gaat gelukkig weer beter. Ik heb tijden lang niks kunnen eten. En gapen en niezen deed verschrikkelijk pijn. Maar ja, dat kun je nu eenmaal niet tegenhouden.”

Piet is nu alweer zo'n dertig jaar havenmeester. Voor die tijd heeft hij op zand- en grintschepen gevaren. „Leuk werk, al dacht je wel eens bij jezelf: ik wou dat we eens meeuwen hadden geladen. Eén steen in het ruim en je bent los.” In zijn huidige werkkring heeft Piet het goed naar zijn zin, al ergert hij zich wel eens aan de mensen die echt niet kunnen aanmeren.

„Je ziet altijd dat mensen bij een lege steiger in het midden gaan afmeren. Zodat er dus niemand meer bij kan. Dan zeg ik altijd vriendelijk: 'Meneer, heeft u die hele steiger gehuurd?' En dan de knopen die ze maken! Laatst heb ik een paar van die knopen met een waterpomp tang los moeten maken. Als ze een koe zo hadden vastgebonden op de veemarkt, had-ie er op Goede Vrijdag nog gestaan.”

We lachen. Piet niet. Lachen doet pijn.